

Een muzikale ontdekkingsreis
door Noord- en Zuid-Amerika



Zondag 16 oktober 2016 • 15.00 uur
Kapucijnenkerk • Van der Does de Willeboissingel 12
Den Bosch • Entree €10,-

CONCERT

DE NIEUWE WERELD

Het Koor uit Den Bosch gaat op muzikale ontdekkingsreis door de continenten van Noord- en Zuid-Amerika. Van de priester Antonio Durán de la Motta uit het Bolivia van de zeventiende eeuw, tot de profane 'zending' van het avant-gardisme, John Cage uit het moderne Noord-Amerika.

PROGRAMMA:

Koördirectie: **Peter-Paul van Beekum**

Pianobegeleiding: **Steven van Gool**

John Cage (1912-1992)

- Four2

Aaron Copland (1900-1990)

Uit: Four motets

- Help us, o Lord
- Sing ye praises to our King

Adrian Cuello Piraquibis (1975)

Uit: Tres poemas de Rosalía de Castro

- ¿Qué pasa ô redor de min?
- Lévame a aquela fonte cristaliña

Julio Numhauser (1940)

- Cambia, todo cambia

Soliste: **Yvonne Voet**

Philip Glass (1937)

- Wichita Sutra Vortex

Piano: **Steven van Gool**

Antonio Durán de la Motta (1675-1736)

- Laudate Pueri

Charles Ives (1874-1954)

- Two little flowers
- At the river

Solist: **Peter-Paul van Beekum**

Juana Inés de la Cruz (1648?-1695)

- Madre, la de los primores

Morten Lauridsen (1943)

Uit: Nocturnes

- Soneto de la noche
- Sure on this shining night

Antonio Lauro (1917-1986)

- Crepuscular

Na de voorstelling is er gelegenheid voor een drankje.